

Ken je Hem?

Ik was bij het graf van Boeddha
en ik zag zijn beend'ren daar.
Reisde door en keek bij Mohammed,
opgebaard in lijkgewaad.
Ik ging verder naar Jeruzalem
waar de Heer begraven was,
het kostbaar Lam, door God gezonden,
Hij lag niet meer in het graf.
Ken je Hem zoals ik Hem ken,
weet je ook dat Jezus leeft?
En ervaar je diep van binnen
dat Hij jou nieuw leven geeft?
Omdat Hij leeft heerst de dood niet meer.

Is het donker in je leven,
is je last te zwaar, te groot,
pak Zijn hand en stap maar in het licht
want jij mag leven door Zijn dood.
Vriend, ook ik heb lang getwijfeld,
was het waar? Was Hij dichtbij?
Slechts een stap, toen ik die zette,
kwam Hij liefdevol naar mij.

Je vraagt hoe ik het zeker weet
dat Hij nu in mij leeft?
'k Heb ervaren, diep van binnen,
dat Hij mij nieuw leven geeft.
Omdat Hij leeft heerst de dood niet meer.
Jezus leeft!

Original title: If you knew Him
Ned. Tekst: Trijnie Hilberts-Pruim
© 2010 Christian Taylor Music/Songs of Greater Vision/Song Solution. For the Benelux:
Smallstonemediasongs.com